

Δομνίτσα Λανίτου – Καβουνίδου

αθλήτρια

1912-2011

Πολύ τη στένευε η φουφούλα της τη Δομνίτσα. Ήταν φαρδία, με λάστιχο στη μέση, μακριά ως το γόνατο. Στην εποχή της, τα κορίτσια που έκαναν αθλητισμό δεν φορούσαν ακόμη σορτσάκια. Είχε όμως καμιά σημασία πόσο άβολα ήταν τα ρούχα της; Εκείνο που ήθελε η δωδεκάχρονη Δομνίτσα ήταν να προπονηθεί όσο πιο σκληρά μπορούσε στο άλμα εις μήκος και στο άλμα εις ύψος. Και ευτυχώς, στην προσπάθειά της, είχε συμπαραστάτη τον πατέρα της.

Η Δομνίτσα είχε γεννηθεί στην Κύπρο, αλλά στα δεκαέξι της χρόνια ήρθε στην Αθήνα, όπου και τελείωσε το σχολείο. Έναν χρόνο αργότερα, πήρε μέρος στους Πανελλήνιους αγώνες και θριάμβευσε. Σε επτά αγωνίσματα δρόμου και αλμάτων, κατέρριψε έξι πανελλήνια ρεκόρ και κάθε χρόνο γινόταν καλύτερη.

Κι έφτασαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο... Η Δομνίτσα λαχταρούσε να συμμετάσχει, όμως πολλοί δεν συμφωνούσαν. Κι εκείνη έβαλε τα δυνατά της, βγήκε πρώτη σε όλα τα Βαλκάνια στο εκατό και τα ογδόντα μέτρα μετ' εμποδίων και έτσι εντάχθηκε στην ολυμπιακή ομάδα.

Τι σπουδαία στιγμή ήταν για τη Δομνίτσα όταν μπήκε στο κατάμεστο στάδιο του Βερολίνου! Μετά τον σηματοφόρο και τον πρώτο Έλληνα Ολυμπιονίκη, τον Σπύρο Λούη που εμφανίστηκε με τη φουστανέλα του, ακολουθούσε στητή και περήφανη η Δομνίτσα, η πρώτη Ελληνίδα που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες!

Η Δομνίτσα δεν πήρε μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, όμως αυτό δεν είχε τόση σημασία. Σημασία είχε ότι άνοιξε τον δρόμο στις Ελληνίδες αθλήτριες και ότι στο άλμα εις ύψος χρειάστηκε να περάσουν είκοσι πέντε χρόνια ώσπου να πετύχει καλύτερη επίδοση άλλη αθλήτρια!



Κωνσταντίνος Ζ.