

Λέλα Καραγιάννη
αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης
1898-1944

Επτά παιδιά είχε να μεγαλώσει η Κυρία Λέλα. Επτά παιδιά, που τα υπεραγαπούσε. Όμως η αγάπη της για την πατρίδα ήταν εξίσου μεγάλη. Με το που μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα, τον Απρίλιο του 1941, ένωσε χρέος της να αντισταθεί. Έστησε μόνη τη μία οργάνωση, την ονόμασε “Μπουμπουλίνα” και άρχισε σαμποτάζ κατακτητών. “Στην αρχή δεν ήξερε τι να κάνει, ούτε είχε συγκεκριμένα σχέδια” αφηγείται ο γιος Βύρων Καραγιάννης. “Πήγαινε ψαχουλεύτά,την καθοδηγούσε η καρδιά της, που ήταν γεμάτη Ελλάδα. Γρήγορα βρήκε τον δρόμο της. Στην αρχή ασχολήθηκε με την περίθαλψη και τη φυγάδευση στη Μέση Ανατολή των συμμάχων μας που είχαν εγκλωβιστεί στην Ελλάδα. Συμμετείχαμε όλοι μας, η οικογένεια και οι φίλοι μας. Η οργάνωση ήταν ένας μικρός στρατός που ενεργούσε αθόρυβα, μέσα στο σκοτάδι, με σκοπό να προκαλέσει όσο μεγαλύτερο κακό μπορούσε στον εχθρό”.

Τα παιδιά βοηθούσαν. Μετέφεραν μηνύματα, σακίδια με πυρομαχικά και οπλισμό, φάρμακα από καταστήματα του πατέρα τους. Η κυρία Λέλα είχε δημιουργήσει και δίκτυο κατασκοπίας. Συγκέντρωνε πληροφορίες για την κίνηση των γερμανικών πλοίων, υπέκλεπτε σχεδιαγράμματα αεροδρομίων, διοχέτευε πληροφορίες για Έλληνες συνεργάτες των αρχών κατοχής. Όμως κάποιος την πρόδωσε.

Το καλοκαίρι 1944 οι Γερμανοί τη συνέλαβαν μαζί με πέντε από τα παιδιά της. Τους μετέφεραν στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν και τους βασάνισαν φρικτά. Η κυρία Λέλα κράτησε το στόμα της κλειστό, ακόμη κι όταν απείλησαν ότι θα σκοτώσουν μπροστά στα μάτια της τους δύο γιους της. Μετά από λίγες μέρες την εκτέλεσαν στο Χαϊδάρι μαζί με άλλους 59 αγωνιστές της αντίστασης. Το όνομά της πέρασε για πάντα στην Ιστορία.



**ΓΙΩΡΓΟΣ Α.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Φ.**