

## Λίνα Τσαλδάρη

πολιτικός  
1887 - 1981

Σ' ένα ψηλοτάβανο σπίτι με μεγάλα δωμάτια και πολλές, θεόρατες βιβλιοθήκες, κλεισμένες με τζάμι για να μη σκονίζονται τα πολύτιμα βιβλία που έκρυβαν πίσω από τις δίφυλλες πόρτες τους, γεννήθηκε η μικρή Λίνα. Πατέρας της ήταν ο βυζαντινολόγος, ιστορικός καθηγητής στο πανεπιστήμιο και για ένα διάστημα πρωθυπουργός Σπυρίδων Λάμπρου, και στο σαλόνι του σπιτιού της διασταυρώθηκε, από τα πρώτα παιδικά της χρόνια, με πολιτικούς, καλλιτέχνες και επιστήμονες. “Θα γίνω υπουργός!” έλεγε η μικρή Λίνα όταν τη ρωτούσαν τι θα γίνει όταν μεγαλώσει. Και όλοι γελούσαν με συγκατάβαση.

Όμως η Λίνα τα κατάφερε. Από πολύ νέα, αφοσιώθηκε σε όσους είχαν ανάγκη. Στη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, συμμετείχε στην Ηπειρωτική Επιτροπή Εθελοντριών Δεσποινίδων, ανάμεσα σε άλλες νεαρές κοπέλες που ήθελαν να βοηθήσουν στην πολεμική προσπάθεια, και υπηρέτησε σαν εθελόντρια αδελφή στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Πίστευε με όλη της την καρδιά ότι γυναίκες και άντρες ήταν ίσοι, κι έτσι αργότερα εκπροσώπησε την Ελλάδα στην επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Γυναίκα, που προσπαθούσε να βελτιώσει τη θέση των γυναικών σ' όλο τον κόσμο, και δούλεψε με θέρμη για να δώσει στις Ελληνίδες τον ρόλο που τους άξιζε στην κοινωνία. Πιο μετά, έβαλε υποψηφιότητα για βουλευτίνα, και στις πρώτες εκλογές που επιτράπηκε και στις Ελληνίδες να ψηφίσουν, το 1956, εκλέχθηκε. Αλλά δεν έμεινε βουλευτίνα για πολύ. Την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη Ελληνίδα υπουργός, αναλαμβάνοντας -τι άλλο;- την Κοινωνική Πρόνοια, αφού πάντα την απασχολούσε η τύχη των πιο αδύναμων, των φτωχών των ορφανών παιδιών. Το παιδικό της όνειρο είχε πραγματοποιηθεί!



Νικόλαος Π.  
Νικόλαος Τ.